



Αμουτζόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου

ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ε.α.

Γεννήθηκα στην Βαμβακού Φαρσάλων του νομού Λάρισας, στις 17-2-1952. Από το 1957 ως το 1970 έζησα στην Νέα Ιωνία Βόλου, από το Λύκειο της οποίας αποφοίτησα. Το 1970 κατατάχθηκα στην ΣΤΥΑ και αποφοίτησα το 1972 με την ειδικότητα του Ελεγκτού Αεροσκαφών. Η πρώτη τοποθέτηση ήταν στην 2η ΜΚΕΠ στο Πήλιο. Από το 1975 ως το 2005 που αποστρατεύθηκα, υπηρέτησα στις Μονάδες της 350 ΠΚΒ. Από το 1994 έως την ημέρα της αποστρατείας μου, υπηρέτησα σε θέσεις ευθύνης, εκ των οποίων από το 1999 ως το 2002 ως Διοικητής στην 2α Μ.ΝΙΚΗ. Είμαι παντρεμένος και έχω ένα γιό. Στα χρόνια που υπηρέτησα στην Πολεμική Αεροπορία παράλληλα με το υπηρεσιακό καθήκον, λειτούργησα με αγάπη και σεβασμό προς την οικογένεια της Πολεμικής Αεροπορίας, την κοινωνία, το περιβάλλον. Είμαι εκλεγμένο μέλος της ελεγκτικής επιτροπής του Συλλόγου Αποφοίτων ΣΤΥΑ. Έλαβα μέρος σε κινητοποιήσεις των ενστόλων και αποστράτων προκειμένου να υπερασπιστώ τα κεκτημένα δικαιώματα των αποστράτων, την διατήρηση των συντάξεών τους και της αξιοπρέπειάς τους.

Ζητώ την ψήφο σας, προκειμένου να προσφέρω την εργασία μου, το ενδιαφέρον μου, την αγάπη μου, την αγωνιστικότητά μου στην υπηρεσία των συναδέλφων. Εκφράζω την πρόθεσή μου να καταθέσω την προσπάθειά μου με πίστη, επιμονή, ευθύνη και καλή θέληση για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους αποστράτους και τις ορφανικές οικογένειες.

Ειδικά, στα πολύ δύσκολα οικονομικά χρόνια που διάγουμε που η οικονομική κρίση πλήττει όλους τους Έλληνες απαιτείται από όλους μας αγωνιστικότητα, εγρήγορση, συντροφικότητα και συλλογική δουλειά. Γιατί μόνο, αν αγωνιστούμε δυναμικά θα καταφέρουμε να προστατεύσουμε με ειρηνικό, νόμιμο, συλλογικό αλλά και μαχητικό τρόπο τα κεκτημένα που με τόσο μόχθο και θυσίες επί τόσα χρόνια κερδίσαμε και να εξασφαλίσουμε μια περήφανη Ελλάδα αντάξια των προγόνων μας και των μελλοντικών γενεών.

Με συναδελφική αγάπη στον καθένα σας.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΟΥΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΜΗΝΑΡΧΟΣ ε.α.